



Missie en visie

De missie

Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat organiseert pelgrimsachtige wandelingen in een religieuze omgeving zodat, in de bedding van stilte, onthaasten, ontmoeting en verwondering, iets van het onzichtbare ervaren kan worden.

De visie

 De Wandelmaat is een organisatie van vrijwilligers en organiseert een gevarieerd aanbod aan (meerdaagse) kloosterwandelingen in kleine groepen onder leiding van een gids.

 Mensen zijn 'pelgrims onderweg'. De pelgrimsgemeenschap krijgt gestalte in het samen op pad zijn en de ontmoeting met andere reisgenoten. In deze gemeenschap van reisgenoten worden wandelingen gemaakt en is aandacht voor natuur, cultuur en de gemeenschap waar we te gast zijn.

 De Wandelmaat richt zich op mensen die zoekend onderweg willen zijn en open staan voor de religieuze tradities.

 De Wandelmaat richt zich op iedereen die zich aangetrokken voelt tot deze manier van onderweg zijn met elkaar in een sfeer van respect en uitwisseling.

 Kloosters vormen een oord van gastvrijheid, stilte en inspiratie, ook voor mensen onderweg, en kenmerken zich door soberheid en eenvoud. Gastvrijheid bij kloosters is meer dan het krijgen van onderdak. Het is jezelf de ruimte geven om aangeraakt te worden, zowel bij het wandelen als door het kloosterleven. We voegen ons naar het dagritme van het klooster. Op stap met een gids, eten en slapen in een klooster, wandelen in het dagritme van de monnik, geeft kleur aan ontmoeten, onthaasten, stilte, respect en verwondering.

 De ontmoeting tussen de kloostergemeenschap en de reisgenoten vormt een wezenlijk deel van de wandeling en krijgt in het bijzonder vorm in een gesprek met één van de kloosterlingen.

 De Wandelmaat heeft geen winstoogmerk.