

# Verwijlen in en rond kloosterdorp Steyl

## Datum

10-07-2026 tot 12-07-2026

## Bestemming

Steyl (Venlo)

## Duur

3-daags

## Groepsgrootte

13

## Afstanden

5-14 km

## Prijs

€ 300,00

## Gids

[Marianne Juk-Kamminga](#)

## Waar gaan we naartoe?

Het kloosterdorp Steyl is een belevenis. We zijn te gast in het Heilig Hartklooster van de missiezusters, de zogenaamde 'blauwe zusters'. Het klooster ligt, samen met het Heilige Geestklooster van de aanbiddingszusters en het missiehuis Sint-Michael van de paters en de broeders, in Steyl vlak onder Venlo aan de Maas. Door de uiterwaarden is het heerlijk lopen langs de rivier, maar het dorp zelf is met de drie kloosters, het missiemuseum en de kloostertuinen ook een bezienswaardigheid.

## **Wat gaan we doen?**

We gaan genieten van het weidse rivierenlandschap en maken daar onze wandelingen. Daarbij dompelen we ons onder in het roomse leven dat het dorp zo kenmerkt. Er zijn prachtige tuinen. Het Heilig Hartklooster zelf is al een bezichtiging waard en één van de zusters leidt ons er graag rond. Van haar leren we ook meer over de congregatie. De geschiedenis van de kloosters en het dorp is boeiend.

We genieten ook van de hartelijke gastvrijheid van de zusters en vieren waar mogelijk hun gebedsdiensten mee. Ook kunnen we de andere kloosters bezoeken, vooral een bezoek aan een viering bij de roze zusters is heel bijzonder.

## **Bij wie zijn we te gast?**

Het uit 1904 stammende Heilig Hartklooster wordt bewoond door de zusters van de congregatie Dienaressen van de Heilige Geest. Het klooster heeft nog zijn oorspronkelijke vorm en is gerust imposant te noemen en in uitstekende staat. Het gebouw is het kloppend hart van de congregatie, die in totaal 3300 zusters telt in 50 landen. Regelmatig keren hier zusters terug van de missie, om uit te rusten en om er toegerust te worden. Er wonen permanent zo'n 80 zusters in het klooster. Er worden ook veel mantelzorgtaken verricht voor de hulpbehoevende zusters. De voertaal in het klooster is overwegend Duits, maar ook in het Nederlands kun je er goed redden.

Er zijn eenpersoonskamers voor de gasten en desgewenst zijn er ook tweepersoonskamers beschikbaar. De kamers hebben eigen sanitair. Er is een laken- en handdoekenpakket. Als groep hebben we de beschikking over een eigen ruimte en eten samen in de eetzaal, die speciaal voor gasten is.

## **Goed om te weten**

Steyl is met het OV (met de trein naar Venlo of Tegelen en verder met de bus) goed te bereiken. Op het terrein kun je gratis parkeren. In de reisbrief krijg je hiervoor de benodigde informatie. De ontvangst is op vrijdag rond 11.00 uur en op zondag nemen we rond 15.00 uur weer afscheid van elkaar.

## Niet inbegrepen

- Je eigen reiskosten van en naar de abdij
- Eventueel kosten voor het OV tijdens het weekend
- Eventuele extra consumpties tijdens het weekend
- Eventuele toegang tot musea (neem Museumjaarkaart mee, als je die hebt)