

Bij de Franciscanessen in Denekamp

Datum

27-11-2026 tot 29-11-2026

Bestemming

Denekamp

Duur

3-daags

Groepsgrootte

10

Afstanden

12-18 km

Prijs

€ 325,00

Gids

[Toon Brummelhuis](#)

Waar gaan we naartoe?

Dit weekeinde gaan we naar Denekamp, gelegen in het rustieke Twente. Gastvrij worden wij in het klooster ontvangen door de zusters franciscanessen. We doorkruisen de stad Oldenzaal en prachtige natuurgebieden, waarvan de Tankenberg met het hoogste punt van Overijssel deel uitmaakt, alsmede het landgoed Singraven bij Denekamp.

Wat gaan we doen?

We lopen tijdens deze driedaagse kloosterreis in een ontspannen tempo, waarbij ook delen in stilte worden afgelegd. Je zult je tijdens de wandelingen verwonderen over de stad Oldenzaal met haar rijke historie en ook over de bosrijke buitengebieden, waar ooit de textielbaronnen het voor het zeggen hadden. Op zaterdag lopen we meer in open gebied in Noordoost-Twente, waarbij we een Mariakapelletje in de ochtend en in de middag de grootste Mariakapel in de hele regio met een bezoek vereren.

In het klooster is ruimte voor ontspanning en onthaasten. Dit is de plek waar je stilte kunt ervaren. En ook is dit de plek voor het ontmoeten. Ook kun je een wandeling door het klooster maken op de verschillende verdiepingen, waar diverse museumwaardige objecten van de kloosterorde uit de verschillende landen hangen, waar ze actief zijn dan wel actief zijn geweest. Je maakt kennis met zuster Christella, je hebt de gelegenheid deel te nemen aan de gebedsvieringen. Er is ruimte en tijd om met elkaar te eten, te ontspannen en om je terug te trekken op je kamer. Een mooie reis om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met de Wandelmaat en/of met het leven in een klooster.

Bij wie zijn we te gast?

We zijn we te gast bij de zusters van Denekamp, al sinds 1875 het domein van de zusters franciscanessen. Oecumenische gastvrijheid staat bij hen hoog in het vaandel. We verblijven in het Franciscushuis van het klooster. (1-2-persoonskamers, met douche en toilet op de kamer). Het Franciscushuis is in 2020 ingrijpend verbouwd en bij de eisen van de tijd gebracht.

Goed om te weten

Dit weekend ontmoeten wij elkaar bij het station van Oldenzaal. Bij het station is een grote parkeerplaats waar je gratis mag parkeren. Je loopt tijdens deze dagen met je eigen bagage (na voorafgaand overleg kan voor bagagevervoer worden gezorgd). Aanvullende en wat meer achtergrondinformatie staan in de reisbrief, die voorafgaand aan de reis wordt toegestuurd (per e-mail). Tijdens deze reis maken wij 1x gebruik van het OV. Hiervoor is het belangrijk je OV-chipkaart mee te nemen.

Deze reis start op vrijdag om 10.00 uur. Voor mensen die van ver komen is het mogelijk om in overleg later aan te haken. Op zondag nemen wij tussen 16.00 en 17.00 uur weer afscheid van elkaar.

Niet inbegrepen

- Vervoer eigen woning – station Oldenzaal
- Eenmaal gebruik van het OV met de bus (om terug te reizen op zondagmiddag, vanaf Beuningen naar centrum Oldenzaal of Station Oldenzaal)