

Pelgrimeren langs bedevaartplaatsen

Datum

22-04-2022 tot 25-04-2022

Bestemming

Wittem-Banneux

Duur

4-daags

Groepsgrootte

9

Afstanden

25 km

Prijs

€ 425,00

Prijs donateurs

€ 395,00

Gids

Ben Noorloos

Waar gaan we naartoe?

Wil jij (opnieuw) kennismaken met het maken van een pelgrimstocht? Heb jij een goede wandelconditie? Dan is deze bijzondere reis iets voor jou.

In vier dagen maak je kennis met het pelgrimeren. Dit is een vorm van ontspannen wandelen waarbij het niet gaat om de bestemming. Tijdens deze reis gaat het om het (samen) onderweg zijn.

Onder leiding van een zeer ervaren gids, zelf pelgrim voor het leven, loop je van plaats naar plaats. De route leidt je door de heuvels van Zuid Limburg. Ook maak je al lopend kennis met de Belgische Voerstreek. Onderweg houd je halt bij drie bedevaartsplaatsen: Wittem, Val Dieu en Banneux.

Wat gaan we doen?

De eerste dag staat in het teken van kennismaking en ontmoeting. Je treft de gids in het Limburgse dorp Wittem waar je die avond ook zult overnachten. Als je wilt kun je die dag een viering bijwonen in de kloosterkapel.

Met elkaar loop je je warm. In de omgeving van het dorp liggen prachtige wandelpaden, de gids wijst je de weg.

Op dag 2 en 3 loop je vanaf Wittem via Val Dieu naar Banneux. De dagetappes zijn elk ongeveer 25 km lang. Er wordt in een ontspannen tempo gelopen, regelmatig is er ruimte voor pauze en is er tijd voor een moment van bezinning.

Je draagt je eigen bagage, veel heb je niet nodig, tips krijg je vooraf.

De laatste dag is een uitlooptag. Nog een kleine rondwandeling door Banneux en dan zit het er alweer op. Met bus en trein reis je terug naar Wittem alwaar je in het klooster een heen-zending krijgt.

Bij wie zijn we te gast?

Overnachten doe je in (of nabij) de bedevaartsplaatsen Wittem, Val Dieu en Banneux. Het is mogelijk dat je een kamer deelt met een of enkele reisgenoten. Ontbijten doe je bij het overnachtingsadres, een lunchpakket voor onderweg (behalve op dag 1) is inbegrepen. 's Avonds eet je met elkaar in een plaatselijk restaurant, een mooi moment om de ervaringen van de dag met elkaar te delen.

Goed om te weten

- Bij het beginpunt van de reis kun je gratis parkeren. Dit punt is per OV goed bereikbaar.
- Deze reis start op de eerste dag om 14.00 uur. Op de laatste dag nemen wij rond 16.00 uur weer afscheid van elkaar.
- Tijdens deze reis draag je je eigen bagage. In de reisbrief die je vooraf krijgt vind je hierover tips.
- Vanwege de afstanden en het heuvelachtige terrein is een goede wandelconditie van belang. Zonder al te veel moeite ben je in staat om 20-25 km op een dag te lopen.
- Tijdens deze reis deel je je kamer met een of enkele reisgenoten. Als je een eigen kamer wilt dan horen wij dat graag bij je aanmelding.

Niet inbegrepen

- Vervoer eigen woning – Wittem (vice versa)
- Consumpties
- Lunchpakket dag 1