

Goed toeven op de Hooge Berkt

Datum

17-02-2023 tot 19-02-2023

Bestemming

Bergeijk

Duur

3-daags

Groepsgrootte

4

Afstanden

7-12 km

Prijs

€ 205,00

Prijs donateurs

€ 185,00

Gids

[Berti Parqui](#)

Waar gaan we naartoe?

De Hooge Berkt ligt aan de rand van het dorp Bergeijk. In de directe omgeving kan je al goed wandelen, maar soms zullen we een klein stukje met de auto gaan om meteen in mooi wandelgebied te beginnen. Het landschap van de Kempen wordt kenmerkt door de afwisseling van bos, hei en akkers met hier en daar een riviertje of ven.

Wat gaan we doen?

In deze dagen lopen we in één van vele stille natuurgebieden rond Bergeijk. Het gaat daarbij niet om de kilometers, maar om het onderweg zijn in de natuur, waardoor er ruimte is om genieten en te bezinnen. Daarom zullen we ook regelmatig in stilte wandelen. Op zaterdag is een dag wandeling in het grensgebied rond de Achelse Kuis. 's Avonds is er gelegenheid tot uitwisseling en contact met mensen van de gemeenschap.

Bij wie zijn we te gast?

We zijn te gast in de Gemeenschap De Hooge Berkt. Ruim 50 jaar geleden is de groep begonnen met een handjevol RK mensen op zoek naar religieuze vernieuwing.

Uitgegroeid tot een oecumenische gemeenschap van een dertigtal mensen die samen christelijk leven concreet vorm willen geven in hun samenleven, waarbij ook gasten, op zoek naar bezinning en verbinding altijd welkom zijn.

Er zijn dagelijks gebedsdiensten in de kapel, er wordt gezamenlijk gegeten. Gewoond wordt er in diverse huizen die verspreid over het terrein liggen. Ook de gastenkamers zijn in verschillende huizen.

Goed om te weten

De Hooge Berkt is per OV redelijk goed bereikbaar. Op het terrein kun je gratis parkeren. In de reisbrief krijg je hiervoor de benodigde informatie. Op zondagmiddag nemen wij rond 15.00 uur weer afscheid van elkaar.

Niet inbegrepen

- Vervoer eigen woning – klooster (vice – versa).
- Eventuele consumpties onderweg en/of extra consumpties in de gemeenschap.