

Zelfvoorzienend op de Veluwe

Datum

17-03-2023 tot 19-03-2023

Bestemming

Hierden

Duur

3-daags

Groepsgrootte

8

Afstanden

8 km

Prijs

€ 250,00

Prijs donateurs

€ 245,00

Gids

[Pieter van Lier](#)

Waar gaan we naartoe?

We gaan drie dagen wandelen in de omgeving van Hierden (gelegen tussen Harderwijk en Nunspeet). In De Boerderij die bij de priorij van de norbertijnen hoort, zijn we grotendeels zelfvoorzienend. Koffie/theezetten, tafeldekken, afruimen en afwassen (afwasmachine is aanwezig) doen we zelf. Ontbijt, lunch en de warme maaltijd worden voor ons verzorgd.

Wat gaan we doen?

Het bijzondere van deze reis is dat er naast de dagelijkse wandelingen veel ruimte is voor ontmoeting. Allereerst is er de ontmoeting met de gastenzuster die ons als gasten verwelkomt en vertelt over haar leven in het klooster. De ontmoeting met het kloosterleven in de gebedsvieringen is bijzonder. En natuurlijk is er ruimte voor de ontmoeting met elkaar.

Bij wie zijn we te gast?

Voor deze kloosterwandeling zijn we te gast bij de paters norbertijnen en de zusters van de gemeenschap Mariëngaard. Norbertijnen combineren een leven van gebed met werk buiten het klooster. De vier gebedsmomenten op de dag vormen het raamwerk voor onze dagindeling.

Niet inbegrepen

- Eigen reiskosten
- Persoonlijke uitgaven