

# Spiritualiteit bij de oudste kloosterorde

## Datum

16-10-2023 tot 19-10-2023

## Bestemming

Doetinchem

## Duur

4-daags

## Groepsgrootte

10

## Afstanden

8-10 km

## Prijs

€ 525,00

## Prijs donateurs

€ 495,00

## Gids

[Jaap van der Vinne](#)

## Waar gaan we naartoe?

De benedictijner abdij St.-Willibrord bevindt zich vlakbij Doetinchem en is gesitueerd aan de rand van het landgoed Slangenburg. Deze regio biedt een prachtig landschap van bossen en weide met grote bomen en omsloten door boswallen. De Benedictijner orde is gesticht rond 550. De St.-Willibrordabdij is in 1948 door de monniken eigenhandig gebouwd van bouwafval uit de WO II.

## **Wat gaan we doen?**

Een kloosterwandeling is een combinatie van wandelen en deelnemen aan het kloosterleven. De Benedictijnse monniken kennen een strikte dagorde van 6.00 uur tot 21.00 uur. Binnen dit tijdsbestek nemen zij deel aan vijf gebedsdiensten ('de 'getijden'). Deze vinden – net als de maaltijden – op vaste tijdstippen plaats. Wij mogen meedraaien in deze – strikte – dagorde in het klooster. Elke dag gaan wij wandelen (totaal zo'n 40 km in 4 dagen). Deze combinatie staat garant voor rust, stilte en ontmoeting, maar ook voor een kennismaking met het gedachtengoed van de kloostergemeenschap.

Onze wandelingen stemmen wij vanzelfsprekend af op het kloosterritme, zodat wij het kloosterleven goed kunnen ervaren en kunnen meebeleven. Henry Vesseur, de abt van de abdij, ontmoeten wij op een van dezer dagen in de kapittelzaal. Tijdens een gesprek met hem staan vooral de betekenis van de stilte en spiritualiteit in de St. Willibrordabdij centraal.

Als het programma het toelaat maken wij ook gebruik maken van de bijzondere Zen-meditatie ruimte van de abdij. De zen-meditatie wordt voorafgegaan door een inleiding.

## **Bij wie zijn we te gast?**

Wij zijn te gast bij de St.-Willibrordabdij in Doetinchem en wij verblijven in het gastenverblijf van het Stiltecentrum Bethlehem, de voormalige boerderij op het erf van de St. Willibrord abdij. Klooster en gastenverblijf liggen op ongeveer 20 minuten lopen van kasteel Slangenburg.

Er is voor iedereen een persoonskamer met douche en toilet. De kamers zijn voorzien van een lakenpakket en handdoeken. Bovendien is er een ruime verblijfsruimte (waar we ook eten), een grote meditatieruimte en een kleine abdiwwinkel.

Tijdens ons verblijf zal een gastheer / gastvrouw zorgen voor de maaltijden, koffie en thee. Vanuit het Stiltecentrum kunnen wij buitenom naar het klooster en de abdiwwinkel lopen.

## **Goed om te weten**

De abdij is per OV bereikbaar. Op het terrein kun je gratis parkeren. In de reisbrief krijg je hiervoor de benodigde informatie. De reis start op maandag om 15.00 uur. Op donderdagmiddagnemen wij na de middagmaaltijd, rond 15.00 uur, weer afscheid van elkaar.

## **Niet inbegrepen**

- Je eigen reiskosten van en naar de abdij
- Je aankopen in de boekhandel en je eventuele extra consumpties tijdens de week.