

Pelgrimstocht in Zuid-Limburg en België

Datum

22-04-2023 tot 24-04-2023

Bestemming

Wittem - Banneux - Ardennen

Duur

3-daags

Groepsgrootte

8

Afstanden

12-21 km

Prijs

€ 485,00

Prijs donateurs

€ 455,00

Gids

[Ben Noorloos](#)

Waar gaan we naartoe?

Vanuit Wittem gaan we op pelgrimstocht naar het bedevaartsoord Banneux. Dit is een plaatsje in de Belgische Ardennen. In de dagen tussen 15 januari en 2 maart 1933 verscheen hier de maagd Maria achtmaal aan het elfjarige meisje Mariette Beco. Maria zei tijdens een van de verschijningen: "Ik ben de Maagd der Armen." Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt jaarlijks door zo'n 700.000 pelgrims bezocht. Er bevindt zich een bron, die door Maria aan Mariette getoond is en waaraan een reinigende werking wordt toegeschreven.

Wat gaan we doen?

Na de aankomst in Wittem is er een korte kennismakingswandeling en overdenking. Verder zal er in de ochtend een bezinningsmoment zijn: een viering in de kapel. Vervolgens gaan we na ontbijt op pad. Onderweg lopen we door de mooie velden van Zuid-Limburg, de Belgische Voerstreek en de Ardennen. Ook komen wij langs verschillende kapellen en wegkruisen.

De tweede dag lopen we ongeveer 21km naar de abdij van Val-Dieu. Hier zullen we overnachten. Tevens is er weer een moment van bezinning en reflectie. Ook delen we tijdens het samenzijn de ervaringen van de dag.

De derde dag lopen we ook weer 21km naar Banneux. Onderweg door het mooie gebied van de Voerstreek en de Ardennen. Tijdens onze pelgrimstocht sluiten wij die dag af bij de bron in Banneux.

De vierde dag is er een rondwandeling in het bedevaartsoord Banneux. Daarna begint onze terugreis naar Wittem met het openbaar vervoer. Na aankomst in Wittem sluiten wij af met een heenzening naar thuis.

Bij wie zijn we te gast?

- Vrijdag: Wittem, nabijheid bij klooster
- Zaterdag: Abdij Val Dieu
- Zondag: L' Hostellerie de Chaityfontaine

Goed om te weten

- Wittem is per OV bereikbaar. Tegenover het klooster kun je gratis parkeren. In de reisbrief krijg je hiervoor de benodigde informatie.
- Deze reis start op vrijdag om 12.30 uur. Op maandagmiddag nemen wij, rond 16.00 uur, weer afscheid van elkaar. Bij terugkomst in Wittem.

Onderweg nemen we zelf onze eigen bagage mee, dit is beperkt, hiervoor krijgt u een advieslijstje na aanmelding toegezonden.

Niet inbegrepen

- Je eigen reiskosten van en naar het klooster
- Je eventuele extra consumpties tijdens het weekend