

Bij de Haagse broeders

Datum

02-11-2024 tot 03-11-2024

Bestemming

Den Haag

Duur

2-daags

Groepsgrootte

13

Afstanden

6, 3 en 10 km

Prijs

€ 160,00

Gids

Kerensa Weemstra en [Albert Weemstra](#)

Waar gaan we naartoe?

We gaan naar het klooster van de Haagse broeders, ook wel de broeders van Sint-Jan genoemd. In 2022 waren we hier voor het eerst, nog wat afwachtend. Inmiddels heeft broeder Bernhard ook voor 2024 De Wandelmaat op het gastenlijstje gezet. 'Komen jullie volgend jaar weer,' was zijn vraag?

Ja hoor, we komen graag voor een derde keer. De kleine kloostergemeenschap past helemaal bij de Wandelmaat. Vooral door gastenbroeder Bernhard Maria voelden we ons helemaal thuis, samen met kloosterkat Toby, die een vast lid is van de kloostergemeenschap.

Het klooster is bijna in de tuin van Paleis Noordeinde gevestigd en is zoals een klooster mag zijn: sober en gastvrij. Het Willibrordushuis (het gastenverblijf) is een uniek stukje Den Haag: een klooster, midden in het oude stadscentrum, waar broeders een leven leiden van gebed en broederlijkheid.

Wat gaan we doen?

Een stadswandeling, een parkwandeling, een duinwandeling, het kan hier allemaal.

Zaterdag lopen wij een Haagse stadswandeling, een labyrint, een eeuwige vlam, dé pelgrimskerk van den Haag, een synagoge die nu moskee is in China Town en de spirituele tuin van het vroegere stadsklooster bij broeder Frans. Een mooie wandeling

Op zondagmorgen om zeven uur een stilterondje binnenstad Den Haag. Dat is ook een mooie ervaring.

Om elf uur vieren we met de broeders en gasten uit de stad de eucharistie.

De wandeling gaat deze middag door parken en doot duingebied. Langs de pier en de Lourdeskerk, door gezellige Scheveningse straatjes .

Samen 6 en 3 en 10 kilometer, goed te doen.

Bij wie zijn we te gast?

We zijn te gast bij de broeders van Sint-Jan in Den Haag. Ze zijn herkenbaar aan hun grijze habijt en in de Haagse binnenstad kun je ze gemakkelijk tegen het lijf lopen.

We slapen in een vroegere kloostercel met gedeelde toiletten en douches.

Naast ons zijn er misschien ook ander kloostergasten, maar we zijn daarbinnen een eigen groep als Wandelmaat. Er is hier ruimte genoeg

Ook is er een zitgedeelte met een automaat voor koffie en thee. In de Willibrorduskapel kunnen we meevieren met de broeders van Sint-Jan.

Goed om te weten

We ontvangen je graag op zaterdag 2 november om 11 uur in het klooster. In de reisbrief krijg je alle informatie. Kom met het openbaar vervoer, want parkeren is hier een gedoe.

Op zondag 3 november nemen wij rond 15.00 uur weer afscheid van elkaar na een bijzonder en inspirerend Haags kloosterweekend.

Niet inbegrepen

- Vervoer naar het klooster
- Bestedingen in de kloosterwinkel