

Spiritualiteit bij onze zuiderburen

Datum

24-04-2026 tot 26-04-2026

Bestemming

Bocholt (B)

Duur

3-daags

Groepsgrootte

6

Afstanden

5-10 km

Prijs

€ 350,00

Gids

[Ronell Veldhuis](#)

Waar gaan we naartoe?

Priorij Klarland is een gemeenschap van vijftien zusters trappistinnen. Het klooster, de priorij, waar wij deze dagen te gast zijn, ligt in het oosten van België, dichtbij de Nederlandse grens in een weids, stil land van velden, weiden en bossen.

Wat gaan we doen?

Het eerste uur wordt gebruikt om gezellig koffie en thee te drinken, een mooi moment om kennis te maken met de gids en met elkaar. Na een korte rondleiding door de priorij word je je kamer gewezen. Als gasten proberen wij deze dagen zoveel mogelijk in het ritme van de zusters te leven. Het bijwonen van de getijdendiensten is altijd een bijzondere ervaring. Daarnaast wandelen we, soms in stilte, door het omliggende landschap, al is het maar om ons te verwonderen.

Bij wie zijn we te gast?

Wij zijn deze dagen te gast bij de zusters trappistinnen van Priorij Klarland. Gebed, lezing en handarbeid zijn de drie krachtlijnen van het trappistenleven. Elk van ons heeft een eigen kamer in de priorij. Douches en toiletten zijn op de gang.

Goed om te weten

Het weekend start op vrijdag om 11.00 uur. Op zondag nemen wij omstreeks 14.00 uur afscheid van elkaar. Het klooster is per OV bereikbaar, de route zal te zijner tijd toegevoegd worden aan de reisbrief. De tocht per auto wordt aanbevolen, parkeren kan tegenover het klooster.

Graag vragen wij je om tijdens deze reis je eigen lakens en handdoek mee te nemen. Dat scheelt de zusters erg veel werk.

Er zijn vijf eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer. Als deze laatste door twee personen wordt geboekt, kunnen er zeven mensen mee.

Niet inbegrepen

- Vervoer eigen woning – klooster vice-versa
- Eventuele aankopen in de abdijwinkel